

Street healing 26 juni 2021

We spraken een jong stel, dat blijk gaf veel kennis over God te hebben, maar weinig kennis van Hem. In hun familie waren veel mensen katholiek en zij geloofden ook, maar er was geen sprake van een echte relatie met God, van een levend geloof. Hier verlangden ze wel naar en daarom hebben we hen verteld over de Heilige Geest, wie Hij is en wat Zijn taak op aarde is.

De Heilige Geest is de Persoon die het geloof levend maakt. Hij is het die God openbaart aan ons hart, zodat iemand in God kan geloven. Geloof is niet iets van begrijpen, doorzien, kunnen verklaren, van het verstand, al wil God wel dat we Hem ook aanbidden met ons gehele verstand. Geloof is een gift van God, door de Heilige Geest, dat iemand in staat stelt om in God te kunnen geloven. Geloven is dus iets bovennatuurlijks. Het is het zeker weten van de dingen, die je niet kunt zien.

Wij vroegen hen of zij de Heilige Geest in hun hart wilden uitnodigen. Om hun kennis over God te veranderen in kennis van God en om hun geloof levend te maken. Tot een levende relatie met Hem. Dat wilden ze beiden en we zijn ze voorgegaan in gebed. We hebben de Heilige Geest uitgenodigd in hun hart te komen. Ook gaven we hen het Johannes evangelie en het boekje Nieuw Leven mee.

We spraken twee jonge knullen. "Zijn jullie van die gele schoolbus", vroeg één van hen? Hij verwees naar de gele evangelisatie bus van Ard en Leen, die regelmatig bij de markt staat. De jongen maakt deel uit van een grote groep jeugd die de bus onlangs had bezocht op uitnodiging van Ard. Daar hebben zij het evangelie gehoord en blijkbaar verlangde deze knul naar meer. "Wanneer komt de bus weer", vroeg hij? Wij hebben later contact gehad met Ard, die weer in contact staat met deze groep jongelui, om ze verder te informeren. We hebben beide knullen een Johannes evangelie meegegeven en het boekje Nieuw leven. En ze verteld dat God van het houdt.

Wij vingden een gesprek op waarbij een volwassen vrouw tegen een andere vrouw zei dat ze doof was en niet goed kon horen. Bij navraag bleek haar rechter oor al enige dagen dicht te zitten. Er was water ingekomen, vertelde ze en sindsdien hoort ze praktisch niets door dat oor. Ook wattenstaafjes e.d. hebben niets uitgehaald.

De twee dames bleken moeder en dochter te zijn en de dochter was dus doof aan één oor. Zij wilde wel gebed dat het oor weer open ging, maar haar moeder had daar duidelijk moeite mee. We vertelden de moeder dat ze niet bang hoefde te zijn, dat wij niets verkochten en zij nergens aan vast zat. Dat het puur een daad van liefde is. De moeder gaf haar akkoord en we spraken tegen het rechter oor van haar dochter om open te gaan. Dat al het vocht op zou lossen. Na één keer spreken, hoorde ze iets meer. Na twee keer spreken, nog meer. Na drie keer spreken, nog meer. "Ik hoor echt beter, zei ze verbaast tegen haar moeder". Ook moeder sloeg het hele gebeuren inmiddels gade met een big smile. Beiden waren duidelijk aangeraakt door deze aparte gebeurtenis en namen beiden een JE met NL mee.

We spraken twee jonge mannen, die aangaven nergens echt in te geloven. Wel kennen ze leeftijdsgenoten die gelovig zijn, vertelde één van hen. Beide mannen waren behoorlijk lang, dus vroegen we of wij hun beenlengtes mochten controleren. Om toekomstige rugklachten voor te zijn. Ze vonden het prima en we zochten een bankje op.

Beide mannen bleken behoorlijk beenlengte verschil te hebben, in beide gevallen het rechter been. We vroegen de mannen video opnames van elkaar van het uitgroeien te maken, zodat ze dit later terug konden zien. Beide benen groeiden uit. De mannen vonden het een bijzondere ervaring.

Wij legden hen het evangelie uit en het belang van de Heilige Geest in je hart om te kunnen geloven. Het zien van het uitgroeien van een been brengt geen geloof, wanneer je ernaar kijkt met de ogen van je verstand. Je verstand zal zo'n bovennatuurlijke gebeurtenis altijd afwijzen als dwaasheid, een truc.

Het bovennatuurlijke is namelijk alleen maar geestelijk te zien en daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. We gaven beiden een JE en NL mee en het nieuwe traktaat "Een Bovennatuurlijke ervaring". Dit traktaat is speciaal voor mensen die een bovennatuurlijke ervaring hebben op straat om ze te helpen deze gebeurtenis een plekje te geven. De jongens dankten ons voor de ervaring.

We spraken een oudere man, die vertelde vaat- en hartklachten te hebben. Hij woont dichtbij het winkelcentrum, vertelde hij. Hij zei niet te geloven, maar stond wel open voor gebed. We hebben genezing uitgesproken over zijn hart en vaten. Hij dankte ons voor het gebed en zou ons op de hoogte houden van verbeteringen. "Ik woon hier vlakbij, dus we zien elkaar binnenkort vast wel weer, zei hij". Ook hij kreeg een JE en een exemplaar van NL mee.

We zagen een jonge vrouw, die we een week eerder ook spraken. Toen was er niet echt gelegenheid om over Jezus met haar te spreken, al voelden wij wel God's bewogenheid voor haar. Nu spraken we haar weer en dat God wilde dat wij haar het traktaat "Jezus vindt jou leuk" zouden geven.

Dus deden we dit en vroegen haar naar haar reactie op het traktaat, zonder nog iets te vertellen. Ze vertelde dat ze het traktaat graag aannam en het geloof haar momenteel ook wel bezig hield. We deelden het evangelie met haar en zeiden dat we geloofden dat het niet "toevallig" was dat wij haar vandaag, op dezelfde locatie, na een week, weer spraken. Dat geloofde zij ook.

We vroegen of zij gezondheidsklachten had en ze zei dat ze zelf geen klachten had, maar haar man wel. Hij lijdt aan reuma en heeft diverse ontstekingen in zijn lichaam, met pijnklachten als gevolg. We mochten ter plekke voor haar man bidden en deden daarbij alsof zij haar man was. Wij spraken genezing uit over zijn lichaam en bevelen de reuma, ontstekingen en pijnklachten het lichaam nu te verlaten. Ze dankte ons voor het gebed en zou ons op de hoogte houden van verbeteringen. Via de website kan zij ook contact met ons leggen voor meer gebed voor haar man.

We spraken een ouder stel, die aangaven gelovig te zijn. Ze genoten volop van het leven en begaven zich veel in de natuur. De man maakt daarbij ook altijd prachtig foto's, die hij via social media deelt met anderen. De man voelt zich soms bezwaard al hij zo geniet van het leven en de natuur. Hij voelt zich dan soms rot naar anderen, die niet in staat zijn om te kunnen genieten van het leven door hun situatie. Dat bezwaarde hem.

Wij vertelden hem dat wij geloven dat God wil dat Zijn kinderen genieten van het leven. Dat mensen onder alle omstandigheden dankbaar moeten zijn en stralen, hoe moeilijk dat soms

ook kan zijn. En wanneer wij ons leven laten motiveren door liefde naar anderen en dankbaar zijn, wij ons ook niet schuldig hoeven te voelen wanneer wij genieten.

Gedachten en gevoelens van schuld, schaamte, angst, afwijzing, veroordeling en aanklacht zijn niet de gedachten die God over ons heeft. Zijn gedachten over ons zijn gedachten van heil en voorspoed, om ons een hoopvolle toekomst te geven.

Dit waren weer de voornaamste ontmoetingen die wij vandaag hadden. Wij hopen dat je bemoedigd bent door dit verslag en weet wie jij bent: door God geschapen, geliefd door Hem, vergeven en gerechtvaardigd door Het lijden en sterven van Zijn Zoon, Jezus Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven.

Wees bemoedigd!