

Street healing 11 september 2021

“Ik ben helemaal gezond en heb geen pijnklachten, behalve dan de pijn in mijn kont van het squaten, zei de man”. Hij had pijnniveau 3 op de schaal van 10. Hij geloofde niet in God, maar was er wel over aan het nadenken. Hij vertelde dat hij een vriend heeft die ook doet wat Street healing doet, op straat op mensen afstappen en vragen of ze pijn hebben of ziek zijn, zodat hij daarvoor kan bidden. Hij vond het wel “toevallig” dat wij hem op eenzelfde manier aanspraken als zijn vriend doet.

Wij zeiden hem dat God geen onderscheid maakt tussen pijn. Pijn is pijn en Jezus heeft de prijs betaald voor de genezing van alle pijn, dus ook deze pijn zal verdwijnen, zeiden wij in geloof. Op deze manier zou hij zelf in zijn lichaam ervaren of dit woord waar is. Wij hebben voor hem gebeden en vroegen om te gaan squaten om te testen of de pijn weg was. De pijn zakte van een 3 naar een 1. We hebben nog een keer gesproken tegen de pijn om te verdwijnen en daarna was alle pijn weg. We gaven hem een kopie van het Johannes evangelie en het boekje Nieuw leven. En het traktaat “Onverklaarbare ervaring”, dat mensen helpt hun genezing een plekje te geven.

“Ik ben de laatste tijd veel met het geloof bezig, zei de vrouw. Morgen ben ik van plan om voor het eerst een kerk te bezoeken en dat jullie mij nu aanspreken en vertellen over de liefde van God, vind ik wel erg “toevallig”.

Lachend vertelden wij haar dat wij al heel vaak in dit soort “toevallige” situaties terecht zijn gekomen. Zo vaak, dat wij inmiddels geloven dat toeval God’s manier is om anoniem te blijven. De vrouw vroeg ons hoe wij tot geloof waren gekomen en wij vertelden hoe wij op jonge leeftijd ook mensen waren tegen gekomen die ons over God vertelden. En dat wij toen zelf op onderzoek waren uitgegaan om te onderzoeken of het evangelie waar is. En tijdens die zoektocht heeft God zich geopenbaard, zoals Hij in Zijn woord zegt : “Wie mij zoekt, zal Mij vinden”.

Maar je zult niet vinden als je niet eerst zoekt. De vrouw was bemoedigd door het gesprek en nam een exemplaar van het JE en NL aan.

We spraken een jonge man met beenlengte verschil. Zijn rechter been was korter dan het linker. Nadat beide benen weer even lang waren, spraken we tegen het rechter been om door te groeien. Hierna was het rechter been langer dan het linker. Toen spraken we tegen het rechter been om weer in te korten, waarna het weer terugging en beide benen weer even lang waren. De man is gelovig en dit teken bevestigde hem in zijn geloof. Hij gaat door moeilijke dingen heen en zijn geloof is daarin zijn houvast.

We spraken opnieuw een man met beenlengte verschil. Nadat zijn been was uitgegroeid zei hij dat hij zijn collega ging halen die ook beenlengte verschil had. Beide mannen geloofden niet in God. Nadat hij en zijn collega terug waren gekomen en het been van zijn collega ook was uitgegroeid, hadden we een goed gesprek over God en wat het evangelie van Jezus precies betekent. Beiden kregen een exemplaar van het JE en NL, samen met het traktaat “Onverklaarbare ervaring”.

We spraken een stel, waarvan de vrouw regelmatig rugklachten had. We controleerden haar beenlengtes en haar benen waren precies even lang. De man zei dat hij wél beenlengte verschil had. Hij had er zelfs speciale zooltjes voor in zijn schoenen laten naaien.

Beiden geloofden niet in God en dat God zijn been kon laten uitgroeien. Maar we mochten hier wel voor bidden, waarna zijn been uitgroeide. Hierna was hij enige tijd stil. Hij kon niet bevatten wat hij met zijn eigen ogen had zien gebeuren. Zijn verstand probeerde te begrijpen hoe dit kon gebeuren.

En dit komen wij natuurlijk vaker tegen. Wij kunnen God niet leren kennen vanuit ons verstand, omdat ons verstand te beperkt is om God te kunnen begrijpen. Daarom vraagt God ons om in Hem te geloven, Hem te vertrouwen. Dat openbaart Hij zich aan ons hart, door de Heilige Geest. De Heilige Geest laat ons zien wie God is. Dat is weer logisch, omdat God Geest is en daarom alleen geestelijk kan worden begrepen.

We spraken een jonge vrouw, die zei dat ze zich een beetje overdonderd voelde door het gesprek. Ze was niet echt bezig met zaken als “wie ben ik, bestaat er een God, hoe is de wereld ontstaan en is er leven na de dood”. We vroegen haar of ze hierover een boekje wilde lezen om in alle rust hier eens over na te denken. Dat wilde ze wel. Ze ontving een JE en een NL.

We spraken twee jonge mannen, waarvan de ene knul beenlengte verschil had. “Ik vind het wel een beetje eng, als ik mijn been zie uitgroeien, zei hij”. We zeiden hem dat wij niet voor hem zouden bidden als hij dat niet wilde. God dwingt ook niemand in Hem te geloven, Hij respecteert daarin ieder mens.

En omdat wij Hem als voorbeeld hebben, willen wij dit ook doen. “Nou, kom maar op dan, zei hij”. Wij vroegen zijn maat om te filmen en vervolgens groeide ook zijn been uit. Hij vond het een heel aparte en bijzondere ervaring. Om hem te helpen het een plekje te geven gaven we hem een JE en NL mee, samen met het traktaat “Onverklaarbare ervaring”.

En dit waren weer de voornaamste gesprekken die wij vandaag hadden. Wij ervaren dat wanneer wij als gelovigen op straat op mensen afstappen om voor hen te bidden, God zichzelf manifesteert. Maar Hij manifesteert zich pas, als wij een stap doen. God is een schaakspeler en heeft zijn zet gedaan door Jezus naar de aarde te sturen om de prijs voor onze genezing te betalen. Nu zijn wij, de gelovigen, aan zet. God heeft ervoor gekozen om door de gelovigen heen te werken. Maar als de gelovigen hun zet niet doen, komt God niet in beweging.

Street healing ervaart, inmiddels al vele jaren, dat God in beweging komt wanneer wij uitstappen. Elke Street healing gebeuren er bovennatuurlijke dingen. Tekenen, wonderen, “toevallige ontmoetingen”, je kunt het zo gek niet bedenken, het gebeurt.

En als Street healer (iedere gelovige is een Street healer), verander je hier zelf ook door. Je ontdekt, dat het niet om jou gaat. Dat het niet gaat om jouw kracht of kwaliteiten. Sterker nog, je bemerkt dat je eigenlijk heel zwak en afhankelijk bent van Hem. Het enige wat wij in te brengen hebben is geloof. Geloof dat Hij ten tonele verschijnt wanneer jij een zet doet.

En dat maakt je afhankelijk en kwetsbaar. En dat is best eng en oncomfortabel. En geloof moet oncomfortabel zijn, want alleen dan is er sprake van een risico. Er bestaat geen risicoloos geloof. Comfortabel geloof bestaat niet.

En je zult bemerken dat God altijd reageert op geloof. Hij is trouw aan Zijn woord en zal doen wij het Woord zegt. Daar mogen wij als gelovigen Hem ook op beproeven. En dan ga je wandelen in het bovennatuurlijke. En dat is wat de mensen om ons heen zoeken en nodig hebben.

Een ontmoeting met die bovennatuurlijke God die van hen houdt, die hen wil genezen, door ons heen. En die ontmoeting is levensveranderend. Een ontmoeting met de liefde en kracht van God verandert een mensenhart. En wij, de gelovigen, geven mensen die ontmoeting met Hem, door ons heen. Wat een rijkdom, wat een eer, wat een zegen, om zo tot zegen te kunnen zijn voor de mensen om ons heen.

Wees bemoedigd!